

Wandel en Fietsgroep



**Libertas  
Leiden**

uw welzijn onze zorg

## Het Gebouw



## Nieuwsbrief van 22 maart 2016



## Lenteboswandeling

Nog met vreselijke beelden in mijn hoofd van aanslagen in Brussel, deze morgen en de daaruit voortvloeiende paniek, kom ik tegen tien uur bij het Centraal Station aan. Ik zie veel volk in de hal en meer politie dan gewoonlijk. Onwillekeurig kijk ik toch even rond of ik verdachte figuren met een rugzak zie lopen. Gelukkig behoren een deel van de rugzakken die ik zie bij een groep wandelaars die staat te wachten op mijn vertreksein. De opkomst voor de wandeling van vandaag is verheugend. Met 14 personen gaan we op pad.

Hoewel het me moeilijk valt om de realiteit van deze morgen uit het hoofd te zetten realiseer ik mij ook dat ook nu het leven doorgaat en dat het goed is om het hoofd wat

leeg te maken met een mooie lentewandeling door de ontluikende natuur in en rond onze sleutelstad.

We verlaten het station en lopen via de Schipholweg naar het Marendijksepolderpad dat als een groen lint achterlangs de Schipholweg loopt. We komen weer p de Schipholweg en lopen onder het viaduct door richting Oegstgeesterweg en naar de Groene Maredijk. We passeren de Maredijkmolen een kleine waterwipmolen gebouwd in 1736. Na het oversteken van de Oegstgeesterweg lopen we de Heemtuin van Leiden in en bewonderen de stinzenplanten in deze tuin zoals de sneeuwkllokjes, de bosanemomen en de slanke sleutelbloemen. Na het doorkruisen van de Heemtuin met zicht op een van de twee houtzaagmolens van Leiden, passeren we de Kikkermolen, de kleinste wipmolen van Nederland. Achter deze molen ligt de ijsbaan van Oegstgeest waar nu weinig te schaatsen valt. Wat ganzen en eenden en enkele waterhoentjes scharrelen in het



vochtige oppervalk van de ijsbaan rond.

Via een smalle brug lopen we het bos rond kasteel Oud Poelgeest binnen. Ook hier staan de stinzenplanten in volle bloei. Veel sneeuwkllokjes nog maar ook veel bosanemomen zowel de witte als de rose variëteit. Hoog boven ons in de bomen zijn spechten, eksters en halsbandparkieten actief. Een bonte specht kruipt in een nest in een boomholte. We lopen langs het kasteel Oud Poelgeest. Dit kasteel dat kort na 1300 als een versterkt huis werd

gebouwd is tegenwoordig in gebruik als conferentieoord. Het bos en de tuin werden ooit aangelegd tijdens de periode in de 18<sup>e</sup> eeuw dat Boerhaave op het kasteel woonde.

Na Oud Poelgeest lopen we de Leidse Hout in. Dit mooie bos aan de rand van Leiden bestaat al sinds 1927 en is aangelegd volgens de ideeën van tuinarchitect Klaas van Nes. Zoals veel parken in Nederlandse steden is ook de Leidse Hout aangelegd in het kader van een werkverschaffingsproject om arbeiders aan het werk te houden.

Bij het theehuis gaan we, zittende op de banken op het buitenterras, rusten en een kop koffie drinken. We kijken uit over de dierenweide waar damherten, kippen, pauwen en kalkoenen rondstappen. Ook daar overheerst het lentegevoel. Pauwen tonen in grote waaiers hun verenpracht en ook een kalkoenhaan laat zien dat hij wat te bieden heeft. Hoog op een paal zit een paartje ooievaars, net terug van de reis naar zuidelijker regionen. Ook dit paartje is druk met het liefdesspel.



Na de pauze lopen we door het bos naar Oegstgeest en gaan richting Endegeest. Het ooievaarsnest in de wei achter Endegeest blijkt inmiddels ook weer bezet te zijn door een paartje ooievaars. We lopen door het bos van park Endegeest en over het terrein naar Kasteel Endegeest waar ooit de Franse filosoof Rene Descartes woonde. Na nog een stukje bos komen we in de moestuin van het kasteel en verlaten het gebied via de Nachtegaallaan. Over een smal pad gaan we naar het Bos van Bosman. We zien dat de grote woonflat, ooit een zusterhuis en verblijfplaats voor asielzoekers ten prooi gaat vallen aan de slopershamers.

Langs het voormalige gebouw van TNO aan de Wassenaarseweg waar nu asielzoekers zijn ondergebracht lopen we over het oude terrein van het academisch ziekenhuis terug richting station.

De deelnemers hebben genoten van deze wandeling, alweer de laatste van dit winterseizoen.

## **Volgende Tocht**

Dinsdag 5 april starten we met het fietsseizoen. Hoewel het de bedoeling was om op deze eerste fietsdag naar het bollengebied te gaan, gaan we dat niet doen. De ontwikkeling van de natuur loopt wat achter en het is waarschijnlijk veel mooier in de Bollenstreek als we het nog 2 weken de tijd geven om zich in alle kleurenpracht aan ons te tonen. We gaan nu richting Het Groene Hart en starten om 10:00 uur bij Het Gebouw.

Rien en Sandra.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken via email: <a href="mailto:rienrijk@gmail.com">rienrijk@gmail.com</a> .
---